

Handout

Aflevering 4 – De kerk als schaapskudde van God

De kerk wordt ook wel met een schaapskudde vergeleken, waarvan de Here Jezus de 'Goede Herder' is. Hoe heeft Hij deze kudde verworven en hoe wordt de kudde geleid, gevoed en beschermd? De Bijbel leert ons ook over meerdere herders die de kudden moeten beschermen, voeden en leiden. Hoe gaat dat in de praktijk?

- **De Herder van Israël**

In het Oude Testament zien we hoe de Here God het volk Israël als Herder leidt. Psalm 23 is daar een mooi voorbeeld van. Namens de Here leidde Mozes als herder, met zijn beroemde 'Staf Gods', het volk uit Egypte naar het beloofde land. Jozua nam de 'herdersstaf' van Mozes over en bracht hen in het beloofde land. Onderweg krijgt de kudde met veel tegenstand en verleiding te maken. In 1 Korinthiërs 10 vs.1-11 wordt dit alles voor ons ter waarschuwing opgesomd : afgoderij, hoerij, opstandigheid en ongeloof! Zaken die ons, onderweg naar het beloofde land, ook tegen kunnen komen. In Ezechiël 34 lezen we hoe in de toekomst de Herder tot zijn volk terug zal keren en hen op de bergen van Israël op goede weidegrond zal weiden (vs.11-16 en vs.23-24).

- **Jezus kwam als herder voor Israël**

In Mattheüs 15 vs.24 zegt de Here Jezus *'dat Hij door zijn Vader gezonden is, slechts voor de verloren schapen van het huis Israëls'* In Mattheüs 9 vs.36 lezen we dat *'Hij met ontferming bewogen werd over de scharen om dat de voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben!'*

De leiders van Israël hebben Hem echter als Herder verworpen en geroepen weg met Hem, geef ons maar de keizer! En zo *'werd de Herder geslagen en de schapen van de kudde verstrooid'* (Mattheüs 26 vs.31).

- **Ik ben de goede Herder**

In Johannes 10 zien we hoe de Here Jezus zich als de Goede Herder voorstelt.

- ✓ Hij roept zijn eigen schapen bij name (vs.3)
- ✓ Hij voert zijn schapen naar buiten (exballo zie 9 vs.34) (vs.3)
- ✓ Hij gaat voor ze uit, zij volgen Hem omdat zij zijn stem kennen (vs.4)
- ✓ Hij zet zijn leven in voor de schapen (vs.11)
- ✓ Nog ander schapen, niet van deze stal (Israël) heb Ik (vs.16)
- ✓ Het zal worden één kudde en één Herder (vs.16)

De taak van een herder is: leiden, beschermen, voeden en verzorgen. Zo is de Here Jezus de Herder van zijn gemeente.

In Handelingen 20 vs.28 lezen we dat De Here zijn kudde door het bloed van de Here Jezus gekocht heeft. In Johannes 21 vs.15-17 zien hoe de Here Jezus Petrus de opdracht gaf om zijn kudde te weiden en te hoeden. Later geeft Petrus deze opdracht weer door aan de oudsten van de gemeente (1 Petrus 5 vs.1-4).

- **Kenmerken van een schaap**

Het is niet zo vreemd dat de Here Jezus de gelovigen met schapen vergelijkt. Een schaap hoort bij een kudde, je ziet ze zelden alleen lopen en wanneer je ze alleen ziet lopen dan is er meestal iets aan de hand! Een boer die een schaap afgezonderd ziet lopen zal altijd extra aandacht aan zo'n schaap besteden, er blijkt dan vaak iets aan de hand te zijn. Schapen zijn zeer afhankelijk van de herder. Ze moeten dagelijks gezien worden, op hun rug gedraaid betekent voor hen de dood. In het water gevallen zullen ze verdrinken. Ze zijn zeer kwetsbaar voor honden, wolven en kunnen zich niet verdedigen. Een schaap alleen is in de natuur ten dode opgeschreven. Een schaap moet dus bij de kudde blijven.

Gespreksvragen:

1. Wat is het verschil tussen een herder en een huurling (Johannes 10 vs.11-13)?
2. Wat zijn de kernmerken van een 'echte' herder?
3. Wat is volgens Johannes 21 vs.15-17 de eerste vereiste om herder te zijn?
4. Waaraan moeten volgens Petrus (1 Petrus 5 vs.1-4) de oudsten van de gemeente voldoen om herder te kunnen zijn?
5. Wilt u bidden voor de herders van de gemeente?