

Handout

Aflevering 5 – De kerk als Gods huis van God

Als 'Huis van God', zoals de gemeente in 1 Timotheüs 3 vs.15 genoemd wordt, vormt de kerk Gods woonplaats op aarde. Maar wat betekent het om een huis, tempel van God op aarde te zijn? Het huis heeft een fundament nodig en stenen, die daarop gebouwd, samen dit huis vormen. Hoe moet zo'n huis er uit zien en met welk fundament en wat voor stenen kun je zo'n huis bouwen?

- **God bij de mensen...**

In de Hof van Eden, was God bij de eerste mensen aanwezig, maar door de zondeval verdreef Hij hen (Genesis 3 vs.24)! In 2 Samuël 14 vs.14 lezen we: *'God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve'*.

God heeft er alles aan gedaan om uiteindelijk de relatie tussen Hem en de mensen weer te herstellen. In Christus heeft Hij de wereld met Zichzelf verzoend, lezen we in 2 Korinthiërs 5 vs.19. Uiteindelijk lezen we in Openbaring 21 vs.3, dat Gods tent bij de mensen is en dat Hij Zelf bij de mensen zal wonen. Door de hele Bijbel heen zien we het verlangen van God om bij de mensen te wonen.

- **Het huis van God**

De eerste keer in de Bijbel dat over Gods huis gesproken wordt vinden we in Genesis 28 vs.17. Jakob noemde de plaats, waar Hij God ontmoet had Bethel, *'een huis Gods'*. Geen huis met wanden, deuren, ramen en een dak, nee een huis in de openlucht, waar hemel en aarde door een ladder met elkaar verbonden waren. Het was een huis, waarvan gezegd werd: *'De Here is aan deze plaats'* en *'de poort des hemels'*, een plaats, waar de Here boven verheven staat en waar Hij Jakob beloften geeft en hem zegent. Dit zijn de kenmerken van elk volgend huis dat later voor de Here gebouwd zou worden.

- **Gods huis in de woestijn**

In Exodus 25 vs.8 zegt de Here tegen Mozes: *'En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen'*. God verlangde er naar om te midden van zijn volk te wonen. Het huis moest precies naar het model gebouwd worden dat de Here Mozes vanuit de hemel liet zien (vs.9). Allerhande materialen werden door het volk ingezameld om Gods huis te bouwen (vs.1-7). De Tabernakel is een prachtig mooi beeld van de Here Jezus en het werk dat Hij voor ons aan het kruis volbracht heeft. Daarnaast laat de tabernakel ons zien, hoe we als gemeente Gods huis mogen zijn.

- **Gods huis in Jeruzalem**

De Here God wees David de plaats aan, waar dit huis gebouwd moest worden: De dorsvloer van de Jubusiet Ornan. David zei over deze dorsvloer: *'Dit is het huis van de Here God, en dit is het brandofferaltair voor Israël'* (1 Kronieken 22 vs.1). David heeft veel schatten voor de tempelbouw ingezameld, die zijn zoon Salomo gebruikte

voor de daadwerkelijke bouw van de tempel op deze, door God aangewezen, plaats (2 Kronieken 3 vs.1). De tempel werd gebouwd op de rots, waar Abraham zijn zoon Isaak moest offeren en waar de Here in een Lam voorzag, in plaats van Isaak. In 1 Koningen 6 vs.7 lezen we dat de stenen voor de tempel in de groeve afgewerkt werden en zonder hamer of beitel in het bouwwerk geplaatst werden!

- **Gods huis, de gemeente**

Na de voorzegde verwoesting van de tempel (Mattheüs 24 vs.1 en 2), zien we in deze tijd de gemeente als huis van God op aarde. Petrus schijft hierover in 1 Petrus 2 vs.5, *'dat wij ons als levende stenen mogen laten gebruiken tot de bouw van een geestelijk huis'*. Hij is de *'Uitverkoren Hoeksteen'* (zie vs. 6), waarop we als gemeente gebouwd worden. Ons lichaam wordt een *'tempel van de Heilige Geest'* genoemd (1 Korinthiërs 6 vs. 19, maar de gemeente wordt ook *'Gods tempel'* genoemd (1 Korinthiërs 3 vs.16).

Paulus schrijft hierover: *'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Zelf de Hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest'* (Efeziërs 2 vs.19-22).

- **Gods huis, daalt neer uit de hemel**

In Openbaring 21 vs.9-10 zien we deze woonstede van God uit de hemel nederdalen als de verheerlijkte gemeente. Wat een voerecht is het om hieraan deel te mogen hebben!

Gespreksvragen:

1. Waarom noemde Jakob de plaats waar hij overnachtte een *'Huis van God'* en wat waren de kenmerken van dit huis (Genesis 28 vs.17)?
2. Hoe heeft de Here God aan Mozes duidelijk gemaakt hoe zijn huis eruit moest zien (Exodus 25)?
3. Hoe maakte God aan David duidelijk waar hij de tempel moest bouwen (1 kronieken 22 en 2 Kronieken 3 vs.1)?
4. Hoe bijzonder is de locatie, waarop Salomo de tempel gebouwd heeft (Genesis 22 vs.)?
5. Hoe laten wij ons als levende stenen gebruiken voor de bouw van de gemeente (1 Petrus 1 vs.5)?
6. Hoe ziet de kerk er uit, wanneer zij in heerlijkheid verschijnt (Openbaring 21 vs.9-10)?